
DUHA SÛRESİ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Taşlanan şeytandan Allah'a sığınırım.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla,

(Duha 93/1)

وَالضُّحَىٰ

Kuşluk vaktine,

(Şems 91/1)

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

Güneşe ve aydınlığına,

(Şems 91/2)

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلِيهَا

onu takip ettiğinde aya,

(Şems 91/3)

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا

onu gösterdiğinde gündüze,

(Şems 91/4)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

onu örttüğünde geceye,

(Duha 93/2)

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

sakinleştiği zaman geceye andolsun ki;

(Yasin 36/37)

وَأَيُّ لَهْمٍ اللَّيْلُ نَسَلْخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ

Gece de onlar için âyettir. Ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da karanlıkta kalıverirler.

(Nur 24/44)

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Allah gece ile gündüzden birini diğeri ile deđiřtirir. İleri görüşlüler için bunda mutlaka bir ibret vardır.

(Duha 93/3)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

Rabbini seni bırakmadı ve sana darılmadı.

(Enam 6/57)

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

De ki: “Ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum ama siz onu yalanlıyorsunuz. Sizin hemen istediğiniz şeyi yapmak benim elimde deđildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O, gerçeđi anlatır. O, ayrıntılarıyla açıklayanların en hayırlısıdır.

(Araf 7/203)

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا اجْنَبْنَا رَبَّنَا قُلْ إِنَّمَا أْتَبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Onlara bir âyet getirmediğın zaman: “onu derleseydin ya!” derler. De ki: “Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bunlar, Rabbinizden gelen göstergelerdir. İnanıp güvenen bir topluluk için bir rehber ve bir rahmettir.”

(Duha 93/4)

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

Senin için sonrası, öncesinden hayırlı olacaktır.

(Kalem 68/1)

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

NÜN! Kaleme ve yazdığı satırlara andolsun!

(Kalem 68/2)

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

Rabbinin nimeti ile sen, cinlerin etkisinde deđilsin.

(Kalem 68/3)

وَأَنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ

Senin için tükenmek bilmeyen bir ödül var.

(Kalem 68/4)

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Çünkü sen, muhteşem bir ahlaka sahipsin.

(Duha 93/5)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın.

(Bakara 2/269)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

İsteyene Allah, hikmeti verir. Kime hikmet verilirse, kuşkusuz ona çok hayır verilmiştir. Bunu, akılselim olanlardan başkası hatırlamaz.

(Kevser 108/1)

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Kesinlikle sana çok hayır verdik.

(Duha 93/6)

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

Seni yetim bulup barındırmadı mı?

(Duha 93/7)

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

Şaşırmış buldu da yol gösterdi.

(Kasas 28/85)

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Kuran'ı sana farz kılan, elbette seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: "Rehber ile gelenin kim olduğunu, kimin de apaçık bir yanlışın içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir."

(Kasas 28/86)

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ

Sen, kitabın sana verilmesini hiç beklemiyordun. Sadece Rabbinden bir rahmet olarak verildi. Sakın kâfirlere arka çıkma!

(Duha 93/8)

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

Seni fakir buldu da ihtiyacını giderdi.

(Duha 93/9)

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

O halde, sakın yetimi ezme!

(Duha 93/10)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Sorup isteyen sakın azarlama!

(Duha 93/11)

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Rabbinin nimetini durmadan anlat!

(Yunus 10/57)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olana şifa, inanıp güvenenler için bir rehber ve bir rahmet gelmiştir.

(Yunus 10/58)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Onlara, Allah’ın lütfunu ve rahmetini anlat; onunla içleri rahatlasın. Bu, onların biriktirdiği her şeyden daha hayırlıdır.”
