

ŞEMS SÛRESİ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Taşlanan şeytandan Allah'a sığınırım.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla,

(Şems 91/1)

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

Güneşe ve aydınlığına,

(Şems 91/2)

وَالْقَمَرَ إِذَا تَلِيهَا

onu takip ettiğinde aya,

(Yunus 10/5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir yansıtıcı yapan O'dur. Yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için onu evre evre ölçülendirmiştir. Allah'ın yarattığı şeyler, sadece gerçektir. O, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

(Yasin 36/38)

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Güneş yörüngesinde akıp gider. İşte bu; daima en üstün olanın, her şeyi bilen koyduğu ölçüdür.

(Yasin 36/39)

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Ay'ı da kuru hurma salkımı sapı gibi olana kadar evre evre ölçülendirdik.

(Yasin 36/40)

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Güneş Ay'ı yakalayamaz gece gündüzü geçemez. Her biri farklı bir yörüngede yüzer.

(Şems 91/3)

وَالنَّهَارَ إِذَا جَلِيهَا

onu gösterdiğinde gündüze,

(İsra 17/12)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا

Geceyi ve gündüzü iki âyet yaptık, sonra gecenin âyetini/işaretini kaldırdık ve gündüzün âyetini/işaretini de “aydınlatici” kıldık. Bu, hem Rabbinizin lütfundan payınızı aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabını bilmeniz içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık.

(Nebe 78/11)

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Gündüzü, geçim vakti yaptık.

(Şems 91/4)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

onu örttüğünde geceye,

(Araf 7/54)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Kuşkusuz Rabbiniz Allah'tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra yönetime geçmiştir. Gündüzü, onu sürekli kovalayan gece ile örten, güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğdirenidir. Bilin ki, yaratmak da emretmek de O'na aittir. Bütün varlıkların Rabbi Allah, bereketin kaynağıdır.

(Nebe 78/10)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

Geceyi bir örtü yaptık.

(Şems 91/5)

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنِيهَا

göğe ve onu bina edene,

(Zariyat 51/47)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

Göğü, kudretimizle bina ettik. Biz kesinlikle geniş imkânlara sahibiz.

(Nebe 78/12)

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

Üstünüzde sapasağlam yedi gök bina ettik.

(Şems 91/6)

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْيَهَا

yeryüzüne ve onu döşeyene,

(Naziat 79/30)

وَالْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْيَهَا

Yeri, bundan sonra döşedi.

(Naziat 79/31)

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعِيهَا

Suyunu, otlağını çıkardı.

(Naziat 79/32)

وَالْجِبَالِ أَرْسِيَهَا

Dağları sabitledi.

(Naziat 79/33)

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

Hem sizin, hem de hayvanlarınızın yararlanması için.

(Şems 91/7)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْتَهَا

nefse ve onu düzenleyene andolsun ki;

(İnfitar 82/7)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ

Seni yaratan, düzenleyen ve dengeni kuran O'dur.

(İnfitar 82/8)

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

Seni istediği şekilde biçimlendirir.

(Şems 91/8)

فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

O, kişiye taşkınlığını da kendini korumasını da ilham eder.

(Enfal 8/29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Ey inanıp güvenenler! Allah'tan korkarsanız O sizde, doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği oluşturur,
kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah muazzam lütuf sahibidir.

(Yusuf 12/53)

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ben kendimi temize çıkarmam. Elbette nefis insana kötülüğü emreder durur; Rabbimin rahmet ettiği hariç.
Çünkü Rabbimin bağışlaması bol, merhameti sınırsızdır.”

(Şems 91/9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا

Kuşkusuz kendini arındırıp geliştiren kurtulur.

(Âlâ 87/14)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Kuşkusuz kendini arındırıp geliştiren kurtulacaktır.

(Âlâ 87/15)

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

O, Rabbinin adını anar, böylece görevini yerine getirir.

(Leyl 92/5)

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

Kim veren el olur ve kendini korur,

(Leyl 92/6)

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ

en güzeli doğrularsa,

(Leyl 92/7)

فَسَنِّيَسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

ona en kolayı, kolaylaştıracağız.

(Leyl 92/18)

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ

O ki, malını vermekle kendini arındırıp geliştirir.

(Leyl 92/19)

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ

Onun yanında, kimse için karşılığı verilecek bir nimet yoktur;

(Leyl 92/20)

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ

Sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak.

(Leyl 92/21)

وَأَسْوَفَ يَرْضَىٰ

Yakında razı olacaktır.

(Şems 91/10)

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْهَا

Kuşkusuz kendini pis işlere sokan da kaybeder.

(Al-i İmran 3/179)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْرِيَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Allah, siz inanıp güvenenleri, bu halde bırakmayacak, pis olanı temizden ayıracaktır. Allah, gizli bilgilerini size açmaz ama elçilerinden istediğini seçer. Siz, Allah'a ve elçilerine inanıp güvenin. Eğer inanıp güvenin ve kendinizi korursanız, sizin için muhteşem bir ödül vardır.

(Maide 5/100)

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

De ki: “Pis ile temiz bir olmaz!” İsterse pis olanların çokluğu seni etkilemiş olsun. Ey aklıselim olanlar! Siz Allah korkusuyla kendinizi koruyun ki kurtuluşa eresiniz.

(Şems 91/11)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيْهَا

Semûd azgınlıkla yalanladı.

(Şems 91/12)

إِذْ أَنْبَعَتْ أَشْقِيهَا

En hayırsızları ayaklandığı zaman,

(Şems 91/13)

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيِيهَا

Allah’ın elçisi hemen: “ Allah’ın devesi ve su onun hakkı!” dedi.

(Şems 91/14)

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَذَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّيْهَا

Ardından onu yalanladılar ve hemen deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onları yerle bir etti.

(Şuara 26/155)

قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شَرِبْ وَأَنْتُمْ شَرِبْتُمْ يَوْمَ مَعْلُومٍ

Dedi ki: “İşte size bir dişi deve! Suyu bilinen bir gün o, bir gün de siz içeceksiniz.

(Şuara 26/156)

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ

Ona, bir kötülük yapmayın, yoksa dehşetli bir günün azabı sizi yakalar.”

(Şuara 26/157)

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ

Hemen deveyi kestiler, ardından pişman oldular.

(Şuara 26/158)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

O azap onları hemen yakaladı. İşte bunda mutlaka bir âyet/ibret vardır ama onların çoğu mümin olmadı.

(Şems 91/15)

وَلَا يَخَافُ عُقْبَيْهَا

Semûd akıbetinden korkmuyordu.

(Müddessir 74/53)

كَأَلَّا بَلًا لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ

Asla! Aksine onlar ahiretten korkmuyorlar.

(Müddessir 74/54)

كَأَلَّا إِنَّهُ تَذَكِّرَةٌ

Hayır, gerçekten o bir hatırlatmadır.

(Leyl 92/12)

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ

Şüphesiz ki Bize düşen, yol göstermektir.

(Leyl 92/13)

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ

Elbette ahiret de bizim, dünya da bizimdir.

(Leyl 92/14)

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ

Sizi, alev saçan bir ateş hakkında uyardım.

(Leyl 92/15)

لَا يَصْلِيهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ

Oraya yaslanacak olan, sadece en hayırsız olandır.
