
TEKVİR SURESİ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

İyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla,

(Tekvir 81/1)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

Güneşin çevresi sarıldığı zaman,

(Tekvir 81/2)

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

Yıldızlar karardığı zaman,

(Mürselat 77/7)

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ

Tehdit edildiğiniz şey kesinlikle başınıza gelecektir.

(Mürselat 77/8)

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ

Yıldızlar söndürülünce,

(Mürselat 77/9)

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ

Gök açılınca,

(Mürselat 77/10)

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

Dağlar parçalanıp savrulunca,

(Tekvir 81/3)

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

Dağlar yürütüldüğü zaman,

(Kehf 18/47)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا لَهُمْ فَلَمَّ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا

Dağları yürüteceğimiz gün yeri çıplak bir halde göreceksin. Bir tek eksik bırakmadan onları bir araya toplamış olacağız.

(Tekvir 81/4)

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

Birlikte yaşama şartları ortadan kaldırıldığı zaman,

(Tekvir 81/5)

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

Yabani hayvanlar bir araya getirildiği zaman,

(Enam 6/38)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Yerde hareket eden tüm canlılar, iki kanadıyla uçan tüm varlıklar, tıpkı sizin gibi birer ümmettir. Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar da Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerdir.

(Tekvir 81/6)

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

Denizlerin doldurulduğu zaman,

(Tekvir 81/7)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

Ruhlarla bedenlerin birleştirildiği zaman,

(Tekvir 81/8)

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

Diri diri gömülen kıza da sorulduğu zaman:

(Tekvir 81/9)

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Hangi suçtan dolayı öldürüldün?

(Nahl 16/58)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Onlardan birine kız çocuğu müjdesi verilince, öfkesini içine gömmeye çalışırken yüzü mosmor olur.

(Nahl 16/59)

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Müjdelendiği şeyin kötü olmasından dolayı halkından gizlenir. Şimdi, aşağılanmayı göze alıp çocuğu tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? Bakın, ne kötü karar veriyorlar!

(Tekvir 81/10)

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ^ط

Defterler dağıtıldığı zaman,

(Kehf 18/49)

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

Defterleri önlerine konur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki: "Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş." Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

(Yasin 36/12)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Ölüleri biz dirilteceğiz. Yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını, bir ana kitapta tek tek tutuyoruz.

(Tekvir 81/11)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ^ط

Gök sıyrılıp açıldığı zaman,

(Nebe 78/18)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

(Nebe 78/19)

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

Gök açılmış, kapılar oluşmuştur.

(Nebe 78/20)

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

Dağlar yürütülmüş, toprağa karışmış olur.

(Nebe 78/21)

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

Cehennem de gözetleme durumundadır.

(Tekvir 81/12)

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ

Cehennem körüklendiği zaman,

(Tekvir 81/13)

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

Cennet yaklaştırıldığı zaman,

(Şuara 26/90)

وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

O gün Cennet kendini korumuş olanlara yakınlaştırılır,

(Şuara 26/91)

وَبُرِّرَّتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ

Cehennem boş hayal peşinde koşanların önüne çıkarılır.

(Kaf 50/31)

وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

Cennet de Allah'tan çekinerek kendini korumuş olanlara uzak olmaz, yaklaştırılır.

(Kaf 50/32)

هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

Hep doğruya yönelen ve kendini koruyanlara verilen söz, işte budur.

(Tekvir 81/14)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

Her canlı, yanında ne getirdiğini öğrenecektir.

(İnfitar 82/4)

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

Mezardakiler de çıkarılmış olunca,

(İnfitar 82/5)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

Herkes önden ne gönderdiğini ve geride neler bıraktığını öğrenecektir.

(Tekvir 81/15)

فَلَا أُفْسِمُ بِالْخُنُوسِ

Uzun süre dolaşan,

(Tekvir 81/16)

الْجَوَارِ الْكُنُوسِ

Akıp kaybolanlar,

(Tekvir 81/17)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

Gecenin alacakaranlığı,

(Tekvir 81/18)

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسُ

Nefeslenince sabah vakti hakkı için!

(Enam 6/96)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Karanlığı, günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan O'dur. Bunlar üstün ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür.

(Tekvir 81/19)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

Kur'an değerli bir elçinin ilettiği sözdür,

(Hakka 69/40)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

Asıl önemlisi, Kur'an'ın değerli bir elçinin sözü olmasıdır.

(Hakka 69/41)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıp güveniyorsunuz!

(Hakka 69/42)

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

Bir kâhinin sözü de değildir. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

(Hakka 69/43)

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Tekvir 81/20)

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

Arşın sahibi yanında güçlü ve itibarlı olan,

(Tekvir 81/21)

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

Orada saygı gören, güvenilir elçinin ilettiği sözdür.

(Şuara 26/192)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

O Kur'ân, elbette âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Şuara 26/193)

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

Onu güvenilir Ruh indirmiştir.

(Nahl 16/102)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

De ki: “Onu, Ruh’ül-kudüs Rabbinden bir gerçek olarak indirdi ki inanıp güvenenleri sağlamlaştırsın, doğru yolu gösterebilir ve tam teslim olanlara bir müjde olsun.

(Tekvir 81/22)

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ

Sizin arkadaşınız cinlerin etkisinde değildir.

(Necm 53/2)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

Arkadaşınızın yoldan çıkmadığı ve boş hayallere kapılmadığı da önemlidir.

(Necm 53/3)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.

(Necm 53/4)

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

(Necm 53/5)

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْفُوَىٰ

Onları ona, çok güçlü olan öğretti.

(Tekvir 81/23)

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ

Cebrail'i, o açık ufukta görmüştür.

(Necm 53/6)

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ

Sağlam yapılı olan doğruldu.

(Necm 53/7)

وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَىٰ

Muhammed, en yüksek ufukta idi.

(Necm 53/8)

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ

Sonra yaklaştı ve aşağıya süzüldü.

(Necm 53/9)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

İki yayın tek kirişi gibi oldular; hatta daha da yakınlaştılar.

(Necm 53/10)

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

Allah'ın kendine vahyettiğini, Allah'ın kuluna vahyetti.

(Necm 53/11)

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

Gördüğünü gönlü yalanlamadı.

(Necm 53/12)

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ

Onun gördüklerine yine de kuşkuyla mı bakacaksınız?

(Tekvir 81/24)

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

Muhammed, kendindeki gayb bilgisini kimseden saklamaz.

(Araf 7/203)

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ
مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Onlara bir âyet getirmediğin zaman “Derleseydin ya?” derler. De ki “Ben Rabbim tarafından bana vahyedilene uyarım. Bunlar, Rabbinizden size gelen ayetlerdir. Bir de inanıp güvenen bir topluluk için yol gösterici ve bir ikramdır.”

(Yunus 10/16)

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ

De ki “Allah farklı tercihte bulunsaydı onu size okumazdım O da size onu bildirmezdi. Bundan önce aranızda bir ömür geçirdim. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?”

(Ahkaf 46/8)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ
فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Yoksa “Onu kendisi uydurup Allah’a mal etti” mi diyorlar? De ki “Uydurup Allah’a mal ettiysem beni hiç bir şekilde onun elinden kurtaramazsınız. Allah yaptığımız dedikoduları çok iyi bilir. Sizinle benim aramda Allah’ın şahitliği yeter. O çok bağışlar, ikramı boldur.”

(Ahkaf 46/9)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

De ki “Elçilerin içinde yenilikçi biri değilim. . Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar.

(Kehf 18/110)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

De ki "Ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve tek olan Rabbine kullukta, hiçbir şeyi O’na ortak saymasın."

(Fussilet 41/6)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا
وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

De ki “Ben de sizin gibi insanım. Bana bildirilen sadece şu: İlahınız tek ilahtır; doğrudan ona yönelin ve günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Müşriklerin çekeceği var.”

(Tekvir 81/25)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

Bu Kur’ân, taşlanan şeytanın sözü değildir.

(Şuara 26/210)

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ

Kur’ân’ı şeytanlar indirmedir.

(Şuara 26/211)

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ

Bu onların yapabileceği bir iş değildir; buna güçleri de yetmez.

(Şuara 26/212)

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ

Onlar, âyetleri onları dinlemekten engellenmişlerdir.

(Vakıa 56/80)

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

O, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Tekvir 81/26)

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

(Tekvir 81/27)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

Kur'ân, herkes için doğru bilgidir.

(Sad 38/86)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

Onlara de ki “Yaptığım işe karşılık sizden bir karşılık istemiyorum. Ağır yükler yükleyen biri de değilim.”

(Sad 38/87)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

Bu, herkesin işine yarayacak doğru bilgidir

(Tekvir 81/28)

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ

İçinizden doğru olmanın gereğini yapanlar için.

(Müddesir 74/54)

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ

Hayır hayır, o akılda tutulması gereken bilgidir.

(Müddesir 74/55)

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ

Gerekeni yapan herkes o bilgiyi kafasına yerleştirir.

(Tekvir 81/29)

وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Varlıkların Rabbi olan Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur.

(Müddesir 74/56)

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

Allah gerekli desteği vermezse kimse bu bilgiyi kafasına yerleştiremez. Destek verdiği kişi de Allah'a karşı yanlış yapmaktan kaçınan ve affedilmeyi hak edendir.

(İnsan 76/29)

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

Bunlar, aklınızdan çıkarmamanız gereken doğru bilgilerdir. Yapması gerekeni yapan Rabbinin gösterdiği yola girer.

(İnsan 76/30)

وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah gerekli desteği vermezse yapabileceğiniz bir şey yoktur. Her şeyi bilen ve her kararı doğru olan O'dur.

(İnsan 76/31)

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

O, görevini yapanı ikramı ile kuşatır. Yanlış yapanlar için de acıklı bir azap hazırlamıştır.
