

TAHRİM SÛRESİ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Taşlanan şeytandan Allah'a sığınırım.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla,

(Tahrim 66/1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ey nebî! Allah'ın sana helâl kıldığını, neden kendine haram kılıyorsun? Eşlerinin gönlünü etmeye çalışıyorsun. Allah'ın bağışlaması bol, merhameti sınırsızdır.

(Maide 5/87)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Ey inanıp güvenenler! Allah'ın size helâl kıldığı şeylerden hoşunuza gidenleri kendinize yasaklamayın. Yasakları da çiğnemeyin. Allah, yasakları çiğneyenleri sevmez.

(Ahzab 33/50)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Ey nebî! Şunları sadece sana helâl kıldık: Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana fey olarak verdiğinden hâkimiyetin altında olanı, seninle beraber hicret eden; amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve eğer nikâhlamak istersen kendini sana hibe eden kadını, diğer müminlere değil, sadece sana helâl kıldık. Müminlerin eşleri ve hâkimiyetleri altındaki esirlerle ilgili hangi hükümleri koyduğumuzu elbette biliyoruz. Bütün bunlar sana bir sıkıntı olmasın diyedir. Allah'ın bağışlaması bol, merhameti sınırsızdır.

(Tahrim 66/2)

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Allah, bu tür yeminlerinizi bozmayı size farz kılmıştır. Allah sizin en yakınınızdır. Her şeyi bilen ve bütün kararları doğru olan O'dur.

(Bakara 2/224)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ettiğiniz yeminlerle Allah'ı; erdemli olmaya, kendinizi korumaya ve insanların arasını düzeltmeye engel yapmayın. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah'tır.

(Bakara 2/225)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Allah, bilinçsizce ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama bilinçli olarak kalplerinizin kazandığından sorumlu tutar. Allah, çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır.

(Tahrim 66/3)

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

Bir gün nebî, eşlerinden birine gizli bir söz söyledi. Eşi onu, diğer eşine bildirince, Allah durumu nebîye açıkladı. O da onun birazını eşine anlattı, birazını da anlatmaktan vazgeçti. Eşine bildirdiğinde: “Bunu sana kim bildirdi?” dedi. Nebî: “Bana, her şeyi bilen; her şeyden haberdar olan bildirdi” dedi.

(Tevbe 9/78)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

Hâlâ öğrenmediler mi ki, Allah onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir. Şüphesiz ki, Allah bütün gizli bilgileri bilir.

(Mücadele 58/7)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Allah'ın, göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini hiç görmedin mi? Üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü O'dur. Beş kişi gizlice konuşsa altıncısı O'dur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar, her nerede bulunsalar, Allah onlarla birlikte. Sonra yaptıkları her şeyi kıyamet günü onlara bildirecektir. Elbette Allah, her şeyi bilir.

(Tahrim 66/4)

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ

Eğer Allah'a yönelip tevbe ederseniz ne âlâ, çünkü ikinizin de kalbi kaydı. Eğer nebîye karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki, Allah Cebrail ve sâlih müminler onun dostlarıdır. Bundan sonra melekler de ona arka çıkarlar.

(Ahzab 33/30)

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Ey nebînin hanımları! Sizden kim ispatlanabilir bir fuhuşla gelirse o suçun cezası iki kat olur. Bu, Allah'a kolaydır.

(Ahzab 33/31)

وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

Sizden kim de Allah'a ve elçisine itaat edip, ıslah eden iyi bir iş yaparsa ona da iki kat ödül vereceğiz; ona cömertçe bir rızık hazırladık.

(Tahrim 66/5)

عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ زَوْجًا خَيْرًا ۚ مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

Eğer sizi boşarsa, belki Allah sizden daha hayırlı, Allah'a teslim olan, O'na inanıp güvenen, O'na içten boyun eğen, O'na yönelen, O'na ibadet eden ve oruç tutan dullardan ve bâkirelerden eşlerle değiştirir.

(Ahzab 33/28)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Ey nebî, eşlerine de ki: "Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız gelin size yaralanacağınız şeyler vereyim ve sizi güzellikle ayırayım."

(Ahzab 33/29)

وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Eğer Allah'ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki, sizden güzel davrananlara Allah muhteşem bir ödül hazırlamıştır.

(Tahrim 66/6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ey inanıp güvenenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşe karşı kendinizi ve ailenizi koruyun. Orayı iri gövdeli, kaba ve sert tabiatlı melekler yönetirler. Onlar, Allah'ın emrine karşı gelmezler; kendilerine ne emredilmişse onu yaparlar.

(Ta Ha 20/132)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Ailene namazı emret, sen de sabırla namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, kendilerini koruyanlar içindir.

(Ankebut 29/45)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Kitaptan sana vahyedilene bağlantılarıyla oku, namazı düzgün ve sürekli kıl. Gerçekten namaz utanç veren her şeyden ve kötülükten meneder. En büyük amacı, Allah'ı hatırlatmasıdır. Allah, ne yaptığınızı bilir.

(Tahrim 66/7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Ey inkâr edenler! Bugün mazeret üretmeyin. Siz sadece yaptıklarımızın cezasını çekeceksiniz.

(Nisa 4/165)

رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا

Elçileri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, o elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri kalmasın. Allah daima en üstündür, en doğru hüküm verendir.

(Tevbe 9/66)

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ

Hiç özür dilemeyin; siz îmân ettikten sonra inkâr ettiniz. İcinizden bir kesiminizi bağışlasak bile, bir kesiminize azap edeceğiz. Çünkü onlar suçludurlar.

(Nahl 16/84)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَدُّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

Her ümmetten bir şahit çıkardığımız gün, artık kâfirlere herhangi bir izin verilmeyecek, özür dilemeleri de istenmeyecektir.

(Rum 30/57)

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

Zulmedenlerin mazeretleri o gün fayda vermeyecek, istekleri de kabul edilmeyecektir.

(Yasin 36/54)

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

O gün kimseye haksızlık yapılmaz; sadece yaptığınızın karşılığını görürsünüz.

(Mümin 40/52)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

O gün zâlimlere mazeretlerinin bir faydası olmaz. Onlar için dışlanma, onlar için yurdun kötüsü vardır.

(Tur 52/16)

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Yaslanın oraya! Artık ister katlanın ister katlanmayın, sizin için ayındır. Siz sadece yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz.”

(Mürselat 77/35)

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ

Bu, onların konuşamayacakları gündür.

(Mürselat 77/36)

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

Özür dilemelerine bile izin verilmez.

(Mürselat 77/37)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

O gün yalancılardan vay haline!

(Tahrim 66/8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ey inanıp güvenenler! İyileştiren bir tevbe ile Allah'a yönelin. Umulur ki Rabbiniz nebîlerini ve beraberinde inanıp güvenenleri rezil etmeyeceği gün, kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Onların nurları önlerini ve sağlarını aydınlatırken derler ki: “Rabbimiz, nurumuzu tamamla ve bizi bağışla! Çünkü her şeye bir ölçü koyan Sensin.”

(Nisa 4/31)

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا

Size konulan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kötülüklerinizi örter, sizi değerli bir yere yerleştiririz.

(Ahkaf 46/16)

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ
وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

İşte onlar, kötülüklerini geçerek yaptıklarının en güzelini kabul ettiğimiz cennet ahalisidir. Böylece kendilerine verilen doğru söz yerine getirilmiş olur.

(Muhammed 47/2)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

İnanıp güvenen, islah eden iyi işler yapan ve Rablerinden Muhammed'e indirilen o gerçeğe inanıp güvenenlerin kötülükleri örtülür ve durumları düzelir.

(Hadid 57/12)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَايُكُمُ الْيَوْمَ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Bir gün inanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınların nurlarının, önlerinden ve sağlarından saçıldığını göreceksin. Onlara: “İçinden ırmaklar akan cennetler bugün sizin müjdenizdir; orada ölümsüz olacaksınız” denir. İşte bu, muhteşem başarıdır.

(Hadid 57/19)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Allah'a ve elçilerine inanıp güvenenler, Rableri katında sâdık ve şahit sayılacak kimselerdir. Onların hem alacakları ödül, hem de nurları vardır. Âyetlerimizi inkâr edenler ve yalanlayanlar ise cehennem ahalisidir.

(Talak 65/5)

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

Bu, Allah'ın emridir, onu size indirmiştir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah da onun kötülüklerini örter ve ona muhteşem bir ödül verir.

(Tahrim 66/9)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Ey nebî! Kâfirlere ve münafıklara karşı elinden gelen bütün gayreti göster; onlara karşı dik dur. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Furkan 25/52)

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Öyleyse kâfirlere boyun eğme; onlara karşı elinden gelen her şeyi yapmak için büyük gayret göster!

(Münafikun 63/1)

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Münafıklar sana geldiklerinde derler ki: "Biz şahidiz; gerçekten sen Allah'ın elçisisin." Allah, elbette senin elçisi olduğunu biliyor ama Allah şahit, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.

(Münafikun 63/4)

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مُمْسَدَةٌ يَحْسِبُونَ
كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Onları gördüğünde, dış görünüşlerine imrenirsin. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Oysa duvara dayalı kalas gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlara karşı dikkatli ol! Allah canlarını alsın! Nasıl sürükleniyorlar?

(Münafikun 63/7)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا^س وَاللَّهُ خَزَائِنُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

Onlar: "Allah'ın elçisinin yanında yer alanlara bir şey vermeyin ki, dağılsınlar!" bile diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'a aittir, ama münafıklar anlamazlar.

(Münafikun 63/8)

يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ^س وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Diyorlar ki: "Hele Medine'ye dönelim; biz üstünler, o alçakları elbette sürüp çıkaracağız." Oysa üstünlük Allah'tadır, elçisinde ve müminlerdedir. Lâkin münafıklar bilmez.

(Teğabün 64/10)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا^س وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Âyetleri inkâr edenler ve yalanlayanlar cehennem ahalisidir. Onlar oraya, ölmek üzere gireceklerdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Tahrim 66/10)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

Allah, kâfirler için Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan ikisinin nikâhı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah'tan gelen hiçbir şeyi engelleyemeyecektir. Onlara: "Ateşe girenlerle birlikte siz de girin" denecektir.

(Hud 11/45)

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

Nûh, Rabbine seslendi: “Rabbim, oğlum benim ailemdendir; elbette Senin vaadin gerçektir, en doğru hüküm veren Sensin” dedi.

(Hud 11/46)

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Allah: “Ey Nûh! O, senin ailenden değildir. Çünkü o gayri meşru bir işin sonucudur. Bilmediğin şeyi sakın Benden isteme. Cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum” dedi.

(Neml 27/54)

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

Bir gün Lût halkına dedi ki: “Göz göre göre utanç verici şeye mi geliyorsunuz?

(Neml 27/55)

أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere gelmekte kararlı mısınız? Aslında siz kendini bilmezler topluluğusunuz.”

(Neml 27/56)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْسٌ يَتَطَهَّرُونَ

Halkının ona cevabı sadece şu olmuştu: “Lût’un ailesini yaşadığımız yerden çıkarın; belli ki onlar pek temiz insanlarmış!”

(Neml 27/57)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا هَا مِنْ الْغَابِرِينَ

Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Karısı hariç; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık.

(Tahrim 66/11)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Allah, inancı güvenenler için Firavun’un karısını örnek verir. O şöyle demişti: “Rabbim! Cennette, Senin katında benim için bir ev yap. Beni Firavun’dan ve yaptıklarından kurtar. Beni bu zâlimler topluluğundan kurtar.”

(Tahrim 66/12)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَانِتِينَ

Allah, namusunu korumuş olan İmran kızı Meryem'i de örnek verir. Onun içine ruhumuzdan üflemiştik. Meryem, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulamıştı ve içten boyun eğenlerdendi.

(Al-i İmran 3/42)

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

Bir zaman melekler Meryem'e dediler ki: "Ey Meryem! Allah seni seçerek tertemiz yaptı ve seni seçerek kadınlar âlemine üstün kıldı.

(Al-i İmran 3/43)

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

Ey Meryem! Rabbine içten boyun eğ, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et!"

(Al-i İmran 3/44)

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

İşte bu, sana vahyettiğimiz, bilmediğin haberlerdendir. Yoksa Meryem'in bakımını kim üstlenecek diye kura çekerlerken yanlarında değildin. Aralarında tartışırken de yanlarında değildin.

(Al-i İmran 3/45)

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

Yine bir zaman melekler Meryem'e dedi ki: "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelime müjdeliyor. Adı, Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakınlaştırmış kişilerden olacaktır.

(Al-i İmran 3/46)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ

Hem beşikte hem yetişkinlikte insanlarla konuşacak ve sâlihlerden olacaktır."

(Al-i İmran 3/47)

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Meryem: "Rabbim! Benim nasıl çocuğum olur? Bana erkek dokunmadı ki!" dedi. "Evet, öyle!" dedi. Allah istediğini yaratır. Bir işe karar verdi mi sadece: "Ol!" der, o da oluşur.

(Al-i İmran 3/48)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

(Enbiya 21/91)

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

Namusunu korumuş olan kadının; Meryem'in içine de ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu herkes için bir âyet yapmıştık.
