
RAHMAN SÛRESİ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Taşlanan şeytandan Allah'a sığınırım.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla,

(Rahman 55/1)

الرَّحْمَنِ

Rahmeti sonsuz olan,

(Bakara 2/163)

وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O'nun rahmeti sonsuz, merhameti sınırsızdır.

(Meryem 19/93)

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا

Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ancak kul olarak Rahman'ın huzuruna gelirler.

(Furkan 25/58)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

Ölmeyene, hep diri olana dayan! Her şeyi mükemmel yapması sebebiyle O'nu her türlü eksiklikten uzak tut!
O'nun kullarının günahlarından haberdar olması yeter!

(Furkan 25/59)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ خَبِيرًا

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan, sonra yönetime geçen Rahman'dır. Bunu, her şeyden haberdar olana sor.

(Rahman 55/2)

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

Kuran'ı öğretti.

(Fussilet 41/2)

تَنْزِيلٍ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rahmeti sonsuz ve merhameti sınırsız olan tarafından indirilen;

(Fussilet 41/3)

كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

kitabın âyetleri, bilenler topluluğu için Arapça âyet kümeleri halinde açıklanmıştır.

(Alak 96/1)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Yaratan Rabbinin adıyla oku!

(Alak 96/2)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

O, insanı alâkadan yaratmıştır.

(Alak 96/3)

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

Oku! Rabbin, en cömerttir.

(Alak 96/4)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

Öyle ki, kalemle öğretmiştir.

(Alak 96/5)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

O insana, bilmediğini öğretmiştir.

(Rahman 55/3)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

İnsanı yarattı.

(Secde 32/7)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayan O'dur.

(Secde 32/8)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

Sonra onun neslini dayanıksız bir suyun özünden oluşturmuştur.

(Secde 32/9)

ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Sonra onu düzenlemiş, dengesini kurmuş ve ruhundan üflemiş; böylece sizin için dinleme, ileriye görme özellikleri ve gönüller var etmiştir. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

(Nahl 16/78)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında, hiçbir şey bilmiyordunuz. Sizin için dinleme, ileriye görme özellikleri ve gönüller var etti. Belki şükredersiniz.

(Rahman 55/4)

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

Ona kendini ifade etmeyi öğretti.

(Bakara 2/31)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Âdem'e her varlığın ismini öğretti, sonra onları meleklerle gösterdi: "Söylediğiniz doğruysa, bana şunların isimlerini haber verin!" dedi.

(Bakara 2/32)

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Melekler: "Sen her türlü eksiklikten uzaksın, bizde senin öğrettiğin dışında bilgi olmaz. Çünkü her şeyi bilen ve en doğru hüküm veren Sensin" dediler.

(Bakara 2/33)

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Allah: “Ey Âdem! Meleklerle şunların isimlerini haber ver!” dedi. Âdem onlara o isimleri haber verince: “Size dememiş miydim, Ben göklerin ve yerin gizli bilgilerini bilirim. Neyi açıkladığınızı ve içinde neyi gizlediğinizi bilirim” dedi.

(Araf 7/19)

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِينَ

“Ey Âdem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. İstedığınız yerden yiyeceğiniz ama sakın bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”

(Araf 7/20)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِيهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا
رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Ardından şeytan, her birinin bedeninin örtülü yerlerini açıp diğerine göstermek için, onlara vesvese verdi: “Rabbinizin ikinize bu ağacı yasaklaması, sadece iki hükümdar ya da ölümsüzlerden olursunuz diyedir.”

(Araf 7/22)

فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِيهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَيْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Böylece ikisini de kandırıp değerlerini düşürdü. İkisi de o ağaçtan tadınca bedenleri açıldı. Bahçedeki yaprakları üzerlerine koyup örtünmeye başladılar. Rableri onlara şöyle seslendi: “Size bu ağacı yasak etmedim mi? Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi?”

(Araf 7/23)

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kaybedenlerden oluruz.”

(Bakara 2/37)

فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Derken Âdem Rabbinden aldığı kelimelerle tevbe etti. Rabbi de tevbesini kabul etti. O, tevbeleri kabul edendir, merhameti sınırsızdır.

(Rahman 55/5)

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Güneş ve ay, bir hesaba göredir.

(Yunus 10/5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir yansıtıcı yapan O'dur. Yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için onu evre evre ölçülemiştir. Allah'ın yarattığı şeyler, sadece gerçektir. O, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

(Yasin 36/38)

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Güneş yörüngesinde akıp gider. İşte bu; daima en üstün olanın, her şeyi bilenin koyduğu ölçüdür.

(Yasin 36/39)

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Ay'ı da kuru hurma salkımı sapı gibi olana kadar evre evre ölçülemiştir.

(Yasin 36/40)

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Güneş Ay'ı yakalayamaz gece gündüzü geçemez. Her biri farklı bir yörüngede yüzer.

(Rahman 55/6)

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler.

(Rad 13/15)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Göklere ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak Allah'a secde eder. Gölgele de bunu öğle ve ikindide yapar.

(Nahl 16/48)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوْا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ
دَاخِرُونَ

Allah'ın yarattığı şeylere bakmadılar mı? Gölgele, Allah'a secde eder, sağdan ve sollardan alçalarak dönerler.

(Nahl 16/49)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Göklerdekilere, yerdeki diğer canlılar ve melekler, büyüklenmeden Allah'a secde ederler.

(Hac 22/18)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Göklerde ve yerde olanların Allah'a secde ettiklerini hiç görmedin mi? Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar ile insanlardan birçoğu ona secde eder, birçoğu da azabı hak eder. Allah'ın değersiz kıldığını, kimse değerli hale getiremez. Şüphesiz Allah, istediğini yapar.

(Rahman 55/7)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

(Rad 13/2)

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

Allah, gökleri görünür bir direk olmadan yükseltmiştir. Sonra yönetime geçmiş, güneş ve ayı düzenlemiştir. Her biri, belli bir süreye kadar akar gider. İşleri çekip çeviren ve âyetleri ayrıntılı olarak açıklayan O'dur. Belki Rabbinizle yüzleşme konusunda ikna olursunuz.

(Hadid 57/25)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Şurası kesin ki, elçilerimizi açık belgelerle gönderdik; beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik ki, insanlar her konuda hakka uygun hüküm versinler. Pek sert olan ve insanlara birçok faydası olan demiri de Biz indirdik. Bunlar, dinine ve elçilerine kimin içten destek olduğunu Allah'ın bilmesi içindir. Şüphe yok ki Allah daima en güçlüdür, en üstündür.

(Rahman 55/8)

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

Ölçüde sakın azgınlık yapmayın.

(Hud 11/85)

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Ey halkım! Ölçüyü ve tartıyı hakka uygun yapın. İnsanların hakkını yemeyin. Ortalığı birbirine katıp doğal düzeni bozmayın.

(Ta Ha 20/81)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ
غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Ama azgınlık etmeyin, yoksa öfkemi hak edersiniz. Kim öfkemi hak ederse yıkılıp gider.

(Rahman 55/9)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Ölçüyü hakka uygun yapın, eksik ölçmeyin.

(İsra 17/35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ölçerken tam ölçün ve doğru tartıyla tartın. Böylesi hem hayırlıdır hem de sonucu daha güzeldir.

(Şuara 26/181)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Ölçüyü tam yapın, eksik ölçenlerden olmayın.

(Şuara 26/182)

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

Doğru tartı ile tartın.

(Şuara 26/183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

İnsanlara ait olan şeyleri eksik vermeyin; doğal düzeni bozarak ortalığı birbirine katmayın.

(Mutaffin 83/1)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline!

(Mutaffifin 83/2)

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

İnsanlardan alırken ölçünün tam olmasını isterler.

(Mutaffifin 83/3)

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Kendileri ölçüp tartarken eksiltirler.

(Mutaffifin 83/4)

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

Onlar ne zannediyorlar? Onlar kesinlikle diriltileceklerdir.

(Rahman 55/10)

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

Yeryüzünü canlılar için kurdu.

(Bakara 2/22)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yeryüzünü sizin için dayalı döşeli hale getiren, göğü de bina gibi yapılandıran O'dur. Gökten su indirir de onunla oluşan ürünlerden sizi rızıklandırır. Öyleyse bile bile, Allah'a benzer nitelikte varlıklar oluşturmayın.

(Araf 7/10)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

Geçinebileceğiniz imkânlar oluşturarak sizi yeryüzüne yerleştirdik. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

(Fussilet 41/9)

قُلْ أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

De ki: “Yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O’nu inkâr eden siz misiniz? İşte O, bütün varlıkların Rabbidir.”

(Fussilet 41/10)

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِلسَّائِلِينَ

İçine, üstten itibaren sabit dağlar yerleştirip yeri bereketlendiren ve içinde her türden gıdanın ölçüsünü dört günde oluşturup, araştıranlar için dengeli bir şekilde yayan O'dur.

(Rahman 55/11)

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ

Orada türlü meyveler ve salkımlı hurma ağaçları,

(Rahman 55/12)

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

tohumlu, yapraklı ve hoş kokulu bitkiler vardır.

(Rahman 55/13)

فَبَايِيَ الْأَءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/14)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

O, insanı çömlek gibi kurumuş balçıktan yarattı.

(Hicr 15/26)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

Gerçek şu ki, Biz insanı, kurumuş, yılanıp kokuşmuş kara balçıktan yarattık.

(Hicr 15/27)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.

(Rahman 55/15)

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ

Cinleri de ateşten bir karışımdan yarattı.

(Rahman 55/16)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/17)

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

O, iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir.

(Bakara 2/115)

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Doğu da batı da Allah'ındır. Ne tarafa dönseniz, Allah ile yüz yüze gelirsiniz. Şüphesiz ilmiyle her şeyi kuşatan Allah'tır.

(Bakara 2/258)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Allah bir hükümdarlık vermiş diye, İbrahim'e karşı Rabbi hakkında delil getireni, görmedin mi? İbrahim: "Yaşatan da öldüren de benim Rabbidir!" dediğinde o: "Ben de yaşatırım, ben de öldürürüm!" dedi. İbrahim: "Şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getirir, haydi sen de batıdan getir!" deyince, inkâr eden o kişi dondu kaldı. Allah, zâlimler topluluğuna rehberlik etmez.

(Saffat 37/5)

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin ve güneşin doğuş noktalarının Rabbidir.

(Mearic 70/40)

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ

Doğuların ve batıların Rabbine yemin etmeye gerek yok! Elbette ölçüyü koyan Biziz.

(Rahman 55/18)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/19)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

Birbirine kavuşan iki denizi salıverir.

(Rahman 55/20)

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

Aralarında engel vardır, karışmazlar.

(Furkan 25/53)

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
وَحِجْرًا مَحْجُورًا

İki denizi birbirine salan O'dur. Biri tatlı ve lezzetli, öbürü tuzlu ve acıdır. Aralarına da bir engel, aşılmaz bir perde koymuştur.

(Neml 27/61)

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَّ وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءِإِنَّ مَعَ اللَّهِ لَإِنَّ أَكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Yeryüzünü yerleşmeye uygun yapan, aralarında ırmaklar akıtan, sağlam dağlar var eden, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı? Aksine, onların çoğu bilmez.

(Rahman 55/21)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/22)

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

O iki denizden inci ile mercan çıkar.

(Nahl 16/14)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلُكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Denizi de hizmetinize verdi ki ondan taze et yiyesiniz ve çıkaracağınız süsleri takınasınız. Gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün; o gemiler lütfundan verdiklerini aramanız içindir. Belki şükredersiniz.

(Fatır 35/12)

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنَ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

İki deniz bir olmaz. Biri güzel, tatlı ve içimi kolaydır; diğeri tuzlu ve acıdır. Her birinden taze et yer, takındığınız süsler çıkarırsınız. O'nun lütfundan payınızı aramanız için gemilerin denizi yarararak gittiğini görürsün. Belki şükredersiniz.

(Rahman 55/23)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/24)

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

Denizdeki, dağlar gibi inşa edilmiş gemiler O'nundur.

(İbrahim 14/32)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

Allah, gökleri ve yeri yaratandır. Gökten su indirir, size rızık olsun diye onunla yerden ürünler çıkarır. Emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri hizmetinize vermiştir. Irmakları da hizmetinize vermiştir.

(Lokman 31/31)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ

Allah'ın nimeti ile, âyetlerinden bazılarını size göstermesi için, denizde gemilerin akıp gittiğini görmez misin? Bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka âyetler vardır.

(Lokman 31/32)

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلْمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ
مُقْتَدِرٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Dalgalar onları kara bulutlar gibi kuşatınca, dinine bir şey katmadan sadece Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkardı mı içlerinden bir kısmı hakka uygun davranır. Nankör hainler dışında hiç kimse âyetlerimizi bile bile inkâr etmez.

(Şûrâ 42/32)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

Denizdeki dağlar gibi gemiler, O'nun âyetlerindedir.

(Rahman 55/25)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/26)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

Herkes geçicidir.

(Rahman 55/27)

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Kalıcı olan, yücelik ve cömertlik sahibi Rabbinin zâtıdır.

(Kasas 28/88)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Allah ile birlikte bir başka ilâha yalvarma! Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah dışında her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur, O'na döndürüleceksiniz.

(Rahman 55/78)

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Celâl ve ikram sahibi Rabbinin ismi bereketin kaynağıdır.

(Rahman 55/28)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/29)

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

Göklerde ve yerde kim varsa hepsi, isteklerini O'na sunarlar. O, her gün iş ve oluşları yürütür.

(Secde 32/4)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

Allah; gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra yönetime geçendir. Onunla aranızda girecek bir veliniz ve bir şefaatiniz yoktur. Hâlâ hatırlamayacak mısınız?

(Secde 32/5)

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Gökten yere kadar olan bütün işleri O düzenler. Sonra işler, sizin hesabınıza göre bin yılı bulan bir gün içinde O'na yükselir.

(Rahman 55/30)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/31)

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

Ey sorumluluk yüklenen iki topluluk! Size vakit ayıracağız.

(Zariyat 51/56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Cinleri ve insanları, sadece Bana kulluk etmeleri için yarattım.

(Enam 6/130)

يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَعَرَّثْنَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve bugün karşılaşıcağınız şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?" Dediler ki: "Aleyhimize de olsa, biz buna şahidiz." Dünya hayatı onları aldatmıştı. Kesinlikle kâfir olduklarına, kendileri şahitlik ettiler.

(Rahman 55/32)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/33)

يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

Ey cin ve insan toplulukları! Gücünüz yeterse göklerin ve yerin eksenlerini delip geçin. Ama elinizde bir yetki olmadan geçemezsiniz.

(Rahman 55/34)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/35)

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ

İkinizin de üstüne dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir. Birbirinizle de yardımlaşamazsınız.

(Rahman 55/36)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/37)

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

Gök parçalandığında, yağ tortusu gibi kırmızı bir güle dönüşür.

(Mearic 70/8)

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ

Göğün erimiş bakır gibi olacağı gün,

(Mearic 70/10)

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz.

(Rahman 55/38)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/39)

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ

Artık o gün, insana ve cinlere günahından sorulmaz.

(İsra 17/13)

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا

Her insanın uçup gider sandığı işlerini boynuna bağladık. Kıyamet günü açılmış bir şekilde onu karşılayan, ona ait bir kitap çıkarırız:

(İsra 17/14)

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sen sana yetersin.”

(Kehf 18/105)

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’nunla karşılaşmayı inkâr edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için tartı kurmayız.

(Kehf 18/106)

ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُم جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا

Böyledir! İnkâr edenlerin cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve elçilerimi alaya almışlardır.

(Rahman 55/40)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/41)

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأُقْدَامِ

Suçlular yüzlerinden tanınır; perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

(Al-i İmran 3/106)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz îmân ettikten sonra inkâr mı ettiniz? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!"

(Yunus 10/27)

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهُم مُّسْمِكًا ذَلَّةً مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Kötülükler kazananların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah’tan koruyan da olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. İşte onlar ateş ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.

(Alak 96/15)

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهَ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

Yok, yok... Eğer vazgeçmezse tutup çekeriz perçeminden.

(Alak 96/16)

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

Yalancı ve hatalı perçeminden!

(Rahman 55/42)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/43)

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ

Suçluların yalanladıkları cehennem bu!

(Tur 52/13)

يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً

O gün itile kakıla cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ

Yalanlayıp durduğunuz ateş budur!

(Rahman 55/44)

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ

Onunla kaynar su arasında döner dururlar.

(Saffat 37/67)

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ

Sonra üzerine kaynar sudan bir içecekleri vardır.

(Saffat 37/68)

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ

Sonra kesinlikle dönecekleri yer kızgın ateştir.

(Duhan 44/47)

خُدُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ

“Tutun onu! Ardından alevli ateşin ortasına sürükleyin.

(Duhan 44/48)

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ

Sonra başından aşağı kaynar sudan dökün.

(Rahman 55/45)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/46)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ

Rabbinin makamından korkanlar için iki cennet vardır.

(Mülk 67/12)

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

Rablerine derinden saygı duyanlara gelince, onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

(Araf 7/43)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

İçlerindeki kötü duyguları söküp atarız. Alt taraflarından ırmaklar akar ve şöyle derler: “Her şeyi mükemmel yapmak Allah’a özeldir. Allah rehberlik etmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Rabbinizin elçileri gerçeği getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte Cennet! Yaptıklarınıza karşılık olarak size miras bırakıldı.”

(Tur 52/26)

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

Derler ki: “Önceleri ailemiz hakkında yüreğimiz titrerdi değil mi?

(Tur 52/27)

فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَذَابَ السَّمُومِ

Allah iyilik etti de iliklerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.”

(Naziat 79/40)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

Kim de Rabbinin makamından korkar da arzularını dizginlerse,

(Naziat 79/41)

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

onun kalacağı yer elbette cennettir.

(Rahman 55/47)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/48)

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ

İkisinin de çeşit çeşit ağaçları vardır.

(Vakıa 56/28)

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

Orada dikensiz sedir ağaçları,

(Vakıa 56/29)

وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ

çiçeklenmiş akasyalar,

(Rahman 55/49)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/50)

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.

(Rahman 55/51)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/52)

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

İki cennette de her türlü keyiften çiftler çiftler vardır.

(Rahman 55/53)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/54)

مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّانِيهَا مِنْ أَسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

Kaplamaları ipekten tahtlara yaslanırlar; iki cennetin de meyvelerinin toplanması yakındır.

(İnsan 76/13)

مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

Orada tahtlara kurulurlar; orada ne bir güneş ne de dondurucu soğuk görmezler.

(İnsan 76/14)

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَفْئُتُهَا تَذَلِيلًا

Ağaçların gölgeleri başlarına iner ve meyvelerini toplamak iyice kolaylaştırılır.

(Rahman 55/55)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/56)

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

O ikisinde, gözlerini onlardan ayırmayan güzeller vardır. Daha önce onlara ne bir insan ne de cin eli değmemiştir.

(Saffat 37/48)

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ

Yanlarında gözlerini onlardan ayırmayan güzeller...

(Saffat 37/49)

كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ

Onlar gün yüzüne çıkmamış yumurtalar gibidir.

(Vakıa 56/35)

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً

biz onları yeniden yapılandırdık,

(Vakıa 56/36)

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا

her birini birer bâkire kıldık.

(Vakıa 56/37)

عُرْبًا أَثْرَابًا

Tatlı dilli ve yaşittirler.

(Rahman 55/57)

فَبَايِيَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/58)

كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

Onlar yakut ve mercan gibidir.

(Rahman 55/59)

فَبَايِيَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/60)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir?

(Nahl 16/30)

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

Kendilerini koruyanlara: “Rabbiniz neyi indirdi?” denildiğinde: “Hayırlısı!” diyeceklerdir. Bu dünyada iyilik eden iyilik bulur. Ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Kendilerini koruyanların son yurdu ne güzeldir!

(Zümer 39/10)

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ
وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

De ki: “Ey inanınp güvenen kullar, Rabbinizden korkarak kendinizi koruyun! Bu dünyada iyilik eden, iyilik bulur. Allah’ın toprakları geniştir. Hesapsız ödül, sadece sabredenlere verilecektir.”

(Rahman 55/61)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/62)

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

(Rahman 55/63)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/64)

مُدْهَامَّتَانِ

İkisi de yemyeşildir.

(Rahman 55/65)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/66)

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

İkisinde de fişkıran iki pınar vardır.

(Rahman 55/67)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/68)

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

İçlerinde çeşitli meyveler, hurma ve nar vardır.

(Rahman 55/69)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/70)

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

Onlarda hayırlar güzellikler vardır.

(Bakara 2/25)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

İnanıp güvenen ve ıslah eden iyi işler yapanları müjdele! İçlerinden ırmaklar akan cennetler onlar içindir. Ne zaman oradan bir ürünle rızıklandırılırsalar: “Bu daha önce de rızıkımızdı” diyeceklerdir. Onlara verilenler öncekilere benzetilmiştir. Orada onlar için tertemiz eşler vardır. Onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Al-i İmran 3/14)

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, soylu atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve ekinler; insana içi gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Kalıcı güzellikler Allah katındadır.

(Al-i İmran 3/15)

قُلْ أُوْنِنْبِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ دَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Kendilerini koruyanlar için Rableri katında; içinde ölümsüz olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını daima görmektedir."

(Nisa 4/57)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدْخُلُهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

İnanıp güvenen ve ıslah eden iyi işler yapanları ise altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz, orada ölmeksizin sonsuza dek kalacaklardır. Onlar için orada tertemiz eşler ve serin gölgeler vardır.

(Rahman 55/71)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/72)

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

Çadırlar içinde saklanmış güzeller vardır.

(Saffat 37/48)

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ

Yanlarında gözlerini onlardan ayırmayan güzeller...

(Saffat 37/49)

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

Onlar gün yüzüne çıkmamış yumurtalar gibidir.

(Rahman 55/73)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/74)

لَمْ يَطْمِئْتُنَّ إِئْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

Daha önce onlara ne insan ne de cinler değmemiştir.

(Rahman 55/75)

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَْا تُكْذِبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/76)

مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanırlar.

(Rahman 55/54)

مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّانِيهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

Kaplamaları ipekten tahtlara yaslanırlar; iki cennetin de meyvelerinin toplanması yakındır.

(Tur 52/20)

مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْنُوفَةٍ وَرَوَّجَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Sıra sıra dizilmiş sedirlere yaslanırlar. Onların eşleri, hoş bakışlı güzellerdir.

(Vakıa 56/15)

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ

Mücevherlerle süslü tahtlar üzerinde,

(Vakıa 56/16)

مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَّقَابِلِينَ

karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.

(Rahman 55/77)

فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمَْا تُكْذِبَانِ

O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

(Rahman 55/78)

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Celâl ve ikram sahibi Rabbinin ismi bereketin kaynağıdır.

(Araf 7/54)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Kuşkusuz Rabbiniz Allah'tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra yönetime geçmiştir. Gündüzü, onu sürekli kovalayan gece ile örten, güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğdiren. Bilin ki, yaratmak da emretmek de O'na aittir. Bütün varlıkların Rabbi Allah, bereketin kaynağıdır.

(Furkan 25/1)

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Bütün insanlığa uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah, bereketin kaynağıdır.

(Mümin 40/64)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم بِأَحْسَنَ صُورِكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Allah, sizin için yeryüzünü yerleşmeye uygun kılan ve göğü bina gibi yapılandırandır. O, sizi en güzel biçimde biçimlendirmiş ve sizi tertemiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte o Allah'tır, sizin Rabbinizdir. Bütün varlıkların Rabbi Allah bereketin kaynağıdır.

(Mülk 67/1)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Bütün yetkileri elinde tutan Allah, bereketin kaynağıdır. Her şeye bir ölçü koyan O'dur.