

FİL SÜRESİ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Taşlanan şeytandan Allah'a sığınırim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah'ın adıyla,

(Fil 105/1)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ

Görmedin mi Rabbin fil sahiplerini nasıl yaptı?

(Fil 105/2)

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضليلٍ

Onların kurduğu düzeni geçersiz kılmadı mı?

(Tarik 86/15)

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا

Onlar kesinlikle bir düzen kuruyorlar.

(Tarik 86/16)

وَأَكِيدُ كَيْدًا

Ben de bir düzen kuruyorum.

(Tur 52/46)

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

O gün kurdukları düzen bir şeye yaramayacak, onlara yardım edilmeyecektir.

(Tur 52/47)

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Zulmedenler için bundan önce bir azap daha var, ama onların çoğu bilmez.

(Fil 105/3)

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٌ

Onların üzerlerine uçan sürüler gönderdi.

(Fetih 48/4)

هُوَ الَّذِي آنَزَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا

İmânlara imân katmak için müminlerin içini rahatlatan O'dur. Göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ındır.
Allah her şeyi bilir, daima en doğru hükmü verir.

(Fetih 48/7)

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ındır. Allah daima en üstündür, en doğru huküm verendir.

(Fil 105/4)

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ

Onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.

(Hud 11/82)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْصُوٍّ

Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş çamurdan üst üste taşlar yağırdık.

(Hud 11/83)

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

Rabbinin katında isimlendirilmiş taşlar. Onlar, bu zâlimlerden uzakta degiller.

(Fil 105/5)

فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْنِيْفِ مَأْكُولٍ

Sonunda onları, içleri yenmiş bitki kabuğu gibi yaptı.

(Hicr 15/74)

فَجَعَلْنَا عَالَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar yağırdık.

(Hicr 15/75)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ

Kalıntıları okuyabilenler için bunda mutlaka âyetler vardır.
